

# Piet Goddaer (46)

muzikant & VN-goodwillambassadeur  
tegen mensenhandel

«Wat mensenhandel is, krijg je niet gezegd in een tweet. En we leven in een maatschappij waarin je alle aandacht kwijt bent, als je het niet in één slagzin kan vertellen. Ik geef als voorbeeld het klassieke traject: een meisje in Bulgarije wordt aangesproken. 'Met jouw looks kan je een fotomodel worden. Ik word jouw agent, je gaat veel geld verdienen.' Voor zo'n meisje, veelal in verpauperde buurten, is elke verbetering aantrekkelijk. Ze wordt naar een Europees land gebracht, waar de zogezegde klant toch geen potentieel in haar ziet. Zomaar terugkeren naar huis kan niet, want er zijn zogezegd 'al veel kosten' gemaakt. Die kan ze terugbetalen, door zich te prostitueren. Zo'n meisje ziet dan geen andere oplossing. Ze beseft zelfs niet dat ze het slachtoffer is van mensenhandel, en ziet de man die haar zover gekregen heeft als enige vertrouwenspersoon die ze nog heeft. Als goodwill-ambassadeur ondersteun ik de Blue Heart Campaign: een campagne die meer bewustzijn creëert rond mensenhandel, en die fondsen werft voor de ondersteuning van ngo's die slachtoffers opvangen, zoals Payoke in Antwerpen.»

«Mensenhandel is geen ver-van-ons-bedprobleem. Iedereen kent kruispunten waar bedelaars staan. Vaak zijn het kinderen, met een bekertje in de hand. Natuurlijk zit daar een systeem achter, en moeten ze hun centjes 's avonds afgeven. Maar stél je heel even voor dat het jouw kinderen zijn. Waar zijn hun mama en papa? Moeten ze niet naar school? Is het niet héél gevaarlijk, daar op dat kruispunt? En hebben ze straks iets om te eten? Het is schrijnend. En onze schuld-vraag is altijd dezelfde: is het dan beter om géén geld te geven, of net wél? Dat wij ons die vraag stellen, helpt dat kind op straat helaas niet vooruit. Het is moeilijk. Maar helemaal niks doen is het ergste. Op z'n minst zou ik aanraden om bedelarij altijd aan te geven aan de juiste instanties. Je kan ook zelf op die mensen afstappen, met de vraag of je kan helpen. Ik ben ooit met een dakloze gaan praten, en heb daarna het OCMW verwittigd.»

## We zijn niet alleen op de aarde

«Ik heb van nature een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel. En het vaderschap heeft me misschien nog gevoeliger gemaakt. Nog bewuster van wat er allemaal fout gaat. Het onderlijnt de verantwoordelijkheid om dat ook door te geven aan de volgende generatie. Met de geboorte van je eigen kinderen wordt er iets in je wakker gemaakt. Alsof je dan pas ten volle beseft: het is niet enkel 'wij' hier op aarde. En onze samenleving moet goed in elkaar zitten, opdat ik als vader geen al te grote angsten moet hebben, over de toekomst van mijn zoon en dochter.»



# Blue Heart Campaign



«Ik heb ook altijd enorm gestreden voor gendergelijkheid. We constateren jaar na jaar dat de rechten van een vrouw nog altijd niet dezelfde zijn als van een man. Er is in onze zogezegd beschaafde maatschappij, in onze humanistische cultuur, zelfs een toegeeflijkheid ontstaan, ten aanzien van ongelijkheid tussen man en vrouw. En kijk hoe ook rechten van holebi's nog altijd geschonden worden. Dat is totaal onaanvaardbaar. Voor mij hangen al die problemen aan elkaar vast. De basis van mensenhandel – even lucratief als wapen- of drugshandel – komt óók voort uit een ongelijkheid tussen mensen. Als ambassadeur is het mijn taak om het fenomeen aan te kaarten, hier in een interview, maar ook in het Vlaams of Europees parlement. Daarnaast wil ik een container bouwen, uitgerust met 3D-geluidstechnologie, waardoor je in een soundscape van een paar minuten ervaart hoe het voelt om slachtoffer te zijn van mensenhandel. Met die container wil ik rondreizen, bijvoorbeeld naar festivals.»

## Het vaderschap heeft me nog gevoeliger gemaakt

«Ik zal blij zijn als er effectief aandacht gaat naar mensenhandel, dankzij mijn engagement. Ik doe dit niet omdat ik een bekende Vlaming ben, maar wel omdat ik als mens niet langer met een naïeve blik naar de wereld zit te kijken, denkende: wat gaat het goed, daar buiten, voor iedereen. We moeten het met z'n allen luidop durven opnemen voor belangrijke, menselijke waarden. Stel je even voor dat je dak lek is, en dat het binnen regent in je huis. En dus steek je even een vals plafond, want dan zie je die vochtplek niet meer. Opgelost! Maar twee jaar later komt het vocht er toch weer door, en ga je ze verstoppen onder een laag verf. Ik zeg je: vroeg of laat is je dak helemaal kapot, en je muren erbij. Het verhaal is uiteraard symbolisch, maar dit is exact waar wij naartoe gaan, in onze samenleving, als we onze ogen blijven sluiten voor andermans miserie. En neem het van mij aan: het dak lékt. Volop.»

[www.unodc.org/blueheart](http://www.unodc.org/blueheart)  
Ngo's in ons land waar slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen:  
Payoke in Antwerpen: [www.payoke.be](http://www.payoke.be)  
Pag-Asa in Brussel: [www.pag-asa.be](http://www.pag-asa.be)  
Sürya in Luik: [www.asblsurya.org](http://www.asblsurya.org)